



# FRIENDSHIFTS

Let kids support kids



## Samenwerking met Myanmar

Oktober 2020

In 2013 was ik met mijn gezin op vakantie in Myanmar. In Mandalay (grote stad in het noorden) kwam mijn dochter Yasmijn (toen 8) in gesprek met Annemarie, een vrijwilligster voor de PDO Highschool en de weeskinderen van The Golden House. Annemarie vertelde ons dat ze een Engels lesprogramma ontwikkelde voor de school en ze leidde ons rond in het Golden House. De kinderen van het Golden House vonden het erg leuk dat er ook eens kinderen op bezoek kwamen. De tien woorden Engels die ze met mijn zoon Remy (toen 11) en Yasmijn konden praten waren voldoende om het samen leuk te hebben. Ze zongen liedjes van Justin Bieber, dansten en hadden een mime grapje.... Dat was een echte Friend-shift ervaring. Van nature zijn we bevriend met mensen die dicht bij ons staan, die op ons lijken. Maar nu zag ik voor mijn ogen gebeuren dat kinderen ook makkelijk bevriend raken met jongeren die ver weg wonen, andere dingen eten en een andere taal spreken. Zo leuk om te zien. 😊

Ik hield contact met Annemarie en volgde haar mooie werk voor de weeskinderen.



2013

*PDO high school*

*PDO high school*



## Boeddhistische kloosterschool in Mandalay

Dit is de Birmese monnik U Nayaka. Vroeger gaf hij arme kinderen les onder een boom. Inmiddels staat er op zijn kloosterterrein de PDO Highschool, waar 8500 kansarme jongeren iedere dag gratis les genieten; van de kleuterschool tot aan het eindexamen. In 2008 raasde er een orkaan over Myanmar. Duizenden mensen verdronken. U Nayaka stelde grond beschikbaar op zijn terrein om een weeshuis te bouwen voor 120 kinderen die hun ouders hadden verloren.

Toen we samenwerking overwogen, maakten we ons zorgen over de etnische zuiveringen. Ruim 700.000 Rohingya's, een islamitische minderheid in Myanmar, vluchtten naar Bangladesh,

nadat het Myanmarese leger in toenemende mate geweld tegen hen gebruikte.

We vroegen ons af of de school of het klooster hier op enige manier bij betrokken was. U Nayaka is een boeddhistische monnik, hoofd van een boeddhistisch klooster en een school. Op zijn school geven echter ook christelijke en moslim docenten les en op het terrein wonen ook christen- en moslimkinderen. De school is geheel (ook financieel) onafhankelijk van de overheid. Verder ligt Mandalay ver van het conflict gebied. Dit alles stelde ons gerust. Als kleine stichting willen we graag een bijdrage leveren aan het bestrijden van structurele armoede in Myanmar door het onderwijs te ondersteunen.

Onze partner is nu de stichting World Child Care. Zij hebben het bouwen van de weeshuizen op het kloosterterrein gefinancierd. En ze doen veel meer.....

*U Nayaka*





## Doelen van World Child Care (WCC)

Naast het vernieuwen, verbeteren en onderhouden van huisvesting, heeft de stichting als doelstelling om de levensomstandigheden van de weeskinderen te verbeteren, te investeren in staf en docenten en vervolgstudie en Engels als tweede taal te financieren.

Inmiddels zijn er 4 woonhuizen gebouwd. Er wonen nu 400 kinderen; naast wezen ook kinderen uit hele arme gezinnen die vaak ver weg wonen, soms in conflict gebieden. Ze worden verzorgd door staf en krijgen bijlessen Engels.

WCC heeft een bridging class opgezet: na hun eindexamen kunnen 200 jongeren Engelse lessen volgen om een Cambridge II of III diploma te halen. Verder volgen ze "life skill"-lessen zoals zelfbewustzijn, debat, kritisch denken etc.. Dit helpt hen enorm bij het aanvragen van beurzen en toegang krijgen tot vervolgstudies. In februari 2021 staat een werkbezoek gepland. Wanne come?



The Golden House, 1 van de 4 huizen



Noodpakketten



Bilal ontvangt Chromebook

## Nieuws uit Togo

**Noodhulp voor families dovenschool.** Eind maart werd in Togo een volledige lock down afgekondigd. Veel mensen konden niet naar hun werk, verdienden dus niets en leden honger. Hoewel onze focus ligt op onderwijs, vonden we het nodig om bij wijze van uitzondering noodpakketten te betalen voor 100 families. De pakketten bevatten pasta, rijst, ingeblikte vis, olie, groenten, zeep en mondkapjes. Bij het uitdelen gaf de programmadirecteur eerst informatie over coronaregels en het belang van hygiëne. Op de foto's zie je dat de kinderen hun zondagse kleren voor de gelegenheid hadden aan gedaan.

**Chromebooks:** Op de universiteiten worden colleges nu on-line gegeven. We hebben drie Chromebooks gesponsord. Zij worden uitgeleend aan 3 studenten zodat ze thuis de colleges kunnen volgen.

**Studenten:** We financieren de studie van Yvette om harenvlechtster te worden en de rechtenstudies van Abraham en Bilal.

## Kort nieuws uit Nederland (en Frankrijk)

- De Sorooptimisten (Zeist) hielpen de noodpakketten te sponsoren met een gift van 1000 €. ❤️
- De leerlingen van de Wereldwijzer in Utrecht hebben de kinderen van CAST geïnterviewd en overeenkomsten en verschillen ontdekt. Ze waren erg enthousiast en geïnteresseerd.
- Trilium International School in Parijs heeft 300 € gedoneerd voor schooluniformen. ❤️
- We zijn ook van start gegaan met 3 lycea; leerlingen schrijven aan jongeren in Togo.
- We zijn het goede doel bij de statiegeldzuil van de AH in Driebergen. Andere filialen volgen.
- Nuffic heeft 2200 € subsidie toegezegd voor lessen en materialen over internationalisering.

## We groeien

- De belastingdienst heeft Friendshifts aangemerkt als officieel goed doel en de ANBI status toegekend. Dat betekent dat mensen die 3 jaar geld doneren dat af kunnen trekken van de inkomstenbelasting.
- Naast het bestuur van Marjan van Ham, Herodote Adjegan en Hendrik Kiestra en Thérèse Pham, zijn er vrijwilligers die zich voor ons inzetten: Lotte van Seventer (bedrijfskundige), Esther Bras (leerkracht kleuters) en Hetteke Jimenez (onderwijskundige).

## Bedankt voor het lezen!

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Bel mij vooral op: 0629263421.

Veel groeten van *Marieke*

